

Η ιστορία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ στα Ηνωμένα Έθνη

Ένα μήνυμα της Υπηρεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών

Είναι η 10η Δεκεμβρίου 1948 και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δηλώνει ότι *«όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα.»*

Πιο πρόσφατα, το 2011, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πράξεις βίας και τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Σε όλο τον κόσμο, οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, τα αμφιφυλόφιλα και διεμφυλικά άτομα, ή αλλιώς ΛΟΑΔ, εξακολουθούν να υπόκεινται σε διακρίσεις και πράξεις ωμής βίας, βασανιστήρια, απαγωγές, ακόμη και δολοφονίες. Σε 76 χώρες, οι σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αυτές οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν. Ο κόσμος αλλάζει: από το 1990 περίπου 40 χώρες έχουν νομιμοποιήσει τις σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου. Πολλοί περισσότερες έχουν νόμιμα απαγορεύσει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ. Όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τώρα τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος και πιέζουν για δράση στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια, αυτό οδήγησε στο πρώτο ψήφισμα του ΟΗΕ για το θέμα, την πρώτη επίσημη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, και την πρώτη επίσημη διακυβερνητική συζήτηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Στις 26 Ιουλίου 2013, η ΟΗΕ ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία με τίτλο «Ελεύθεροι και ίσοι», με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και τις διακρίσεις, και να βοηθήσει να σταματήσει η κακομεταχείριση εκατομμυρίων ΛΟΑΤ.

Πρέπει να προστατεύσουμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Αλλά αυτό δεν απαιτεί μόνο αλλαγές στους νόμους και τις πολιτικές· χρειάζονται αλλαγές και στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων. Όπως και στον αγώνα κατά του ρατσισμού, τον αγώνα για την ισότητα των φύλων, ο αγώνας για την ισότητα των ΛΟΑΤ θα κερδηθεί μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν μιλάμε χωρίς φόβο, αν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των άλλων. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει αυτό. Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τη βία και τις διακρίσεις ενάντια στους ΛΟΑΤ· μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο ελεύθερο και ίσο για όλους.