



UNDERVISNINGSMATERIAL 10

Att leva under ett totalitärt styre

”För unga tyskar var 1930-talet helt underbart. De röda flaggorna med hakkorsen, zeppelinaren som Hitler skickade iväg för att den skulle flyga över hela Tyskland, österrikarna som ville bli en del av Tyskland – för oss var det som solsken och fred och som att få mat igen. Nu gick det framåt!”

Källa: Frederic C. Tubach, Att växa upp i Nazityskland

”... De flesta påverkades egentligen inte i sin vardag. Vissa restriktioner [...] var i stort sett samma som de som hade införts av de tidigare högerregeringarna och accepterades utan svårighet av folket. Grejen var att de här restriktionerna ändå inte påverkade majoriteten. [...] Överstarna lyckades till och med få med sig lantbrukarna när de strök deras skulder ...”

Källa: en grekisk medborgare

”Gamle Benjamin, åsnan, tycktes inte ha förändrats det minsta sedan upproret. Han utförde sitt arbete lika saktfärdigt och envetet som på Jones tid, drog sig aldrig undan men anmälde sig heller aldrig frivilligt till extraarbete. Om Upproret och dess resultat uttryckte han ogärna någon uppfattning. När man frågade honom om han inte var lyckligare nu när Jones var borta, sa han bara: 'Åsnor lever länge. Ingen av er har sett en död åsna', och med detta kryptiska svar fick de andra låta sig nöja.”

Källa: Djurens gård av George Orwell (svensk översättning: Jan Wahlén, Atlantis, 1983)

”... Vi fick även kuponger till mat och ibland kläder. Kupongerna delades ut till goda medarbetare, men även till andra. Men på grund av de här förmånerna fick arbetstagarna inte lov att strejka. I Sovjetunionen strejkade inte arbetstagarna, för de hade ingen anledning till det. Alla hade arbete, som dessutom var förenat med förmåner.”

Källa: Gendrik Vartanyan