



HJÆLPEMIDDEL 9

Citater fra berømte menneskerettighedsaktivister

William Wilberforce

"Hvis en stærk medfølelse med mine medmenneskers lidelser er fanatisme, så er jeg en af de mest uhelbredelige fanatikere, der nogen sinde har fået lov at gå rundt på denne jord."

Emmeline Pankhurst

"Mænd har opfundet moralkodeksen og forventer, at kvinder efterlever den. De har bestemt, at det er helt i orden og rigtigt, at mænd kæmper for deres frihed og rettigheder, men at det ikke er i orden og rigtigt, at kvinder kæmper for deres."

Sylvia Pankhurst

"Jeg er også gået i krig... Jeg vil bekæmpe kapitalismen, selv om den slår mig ihjel. Det er forkert, at mennesker som dig sidder velbeslåede og mætte, mens mennesker rundt omkring dig sulter."

Løbeseddel omdelt af modstandsgruppen Hvide rose, november 1942

"Ytringsfrihed, bekendelsesfrihed, beskyttelse af den enkelte borger mod voldsregimers vilkårlige forbrydelser, det er grundlaget for det nye Europa."

Martin Luther King

"En forsinket ret er en nægtet ret."

Maya Angelou

"Det er umuligt at kæmpe for borgerrettigheder og lige rettigheder for sorte uden at inddrage hvide. Fordi lige rettigheder, lige vilkår og retfærdighed er som luften, vi indånder: Enten har vi den alle sammen, eller også er der ingen, der har den. Det er sandheden."

Mahatma Gandhi

"Livets vigtigste formål er at leve ret, tænke ret og handle ret. Sjælen sygner hen, når vi skænker kroppen al vor tankekraft."

Malala Yousafzai

"Jeg taler ikke for mig selv, men for dem uden stemme... for dem, som har kæmpet for deres ret... deres ret til at leve i fred, deres ret til at blive behandlet med værdighed, deres ret til lige muligheder, deres ret til uddannelse."



HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE

Harvey Milk

"Det kræver ikke noget kompromis at give folk rettigheder... det kræver ingen penge at respektere den enkelte. Det kræver ikke nogen politisk aftale at give folk frihed. Det kræver ikke nogen undersøgelse at fjerne undertrykkelse."

Václav Havel

"Det er op til os alle at forsøge – og de, som siger, at den enkelte ikke kan forandre noget, leder blot efter en undskyldning."

Moder Teresa

"Så nu er jeg her og taler med jer – jeg vil have, at I til at begynde med finder de fattige lige her hos jer selv. Og at I begynder at sprede kærlighed her. Lad dette være den gode nyhed til jeres eget folk. Og lær jeres naboer at kende – ved I, hvem de er?"