



ΠΗΓΗ 9

Αποφθέγματα ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

William Wilberforce

«Αν το να νιώθεις τα βάσανα των αδελφών σου σημαίνει να είσαι φανατικός, είμαι ένας από τους πιο ανιάτους φανατικούς που κυκλοφορούν ελεύθεροι».

Emmeline Pankhurst

«Οι άνδρες δημιουργούν τον ηθικό κώδικα και περιμένουν από τις γυναίκες να τον αποδεχθούν. Έχουν αποφασίσει ότι είναι απόλυτα σωστό και πρέπει για τους άνδρες να αγωνίζονται για τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, αλλά δεν είναι σωστό και πρέπει για τις γυναίκες να αγωνιστούν για τα δικά τους».

Sylvia Pankhurst

«Είμαι και εγώ σε πόλεμο... Θα πολεμήσω τον καπιταλισμό, ακόμη και αν με σκοτώσει. Είναι λάθος άνθρωποι όπως εσύ να νιώθουν χορτασμένοι και άνετοι, ενώ γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα».

Προκήρυξη της γερμανικής αντιστασιακής ομάδας «Λευκό Ρόδο», Νοέμβριος 1942

«Ελευθερία του λόγου, ελευθερία της πίστης, προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία των εγκληματικών καθεστώτων βίας - αυτές θα είναι οι βάσεις της νέας Ευρώπης».

Martin Luther King

«Το να καθυστερείς ένα δικαίωμα, σημαίνει να το αρνείσαι».

Maya Angelou

«Είναι αδύνατο να αγωνίζεσαι για πολιτικά δικαιώματα και ίσα δικαιώματα για τους μαύρους, χωρίς να συμπεριλαμβάνεις και τους λευκούς. Επειδή τα ίσα δικαιώματα, η ισότητα, η δικαιοσύνη, είναι σαν τον αέρα: τα έχουμε όλοι, ή κανένας μας. Αυτή είναι η αλήθεια».





Mahatma Gandhi

«Ο κύριος σκοπός της ζωής είναι να ζεις σωστά, να σκέφτεσαι σωστά και να ενεργείς σωστά. Η ψυχή μαραζώνει όταν δίνουμε όλη τη σκέψη μας στο σώμα».

Malala Yousafzai

«Δεν μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά για εκείνους που δεν έχουν φωνή ... εκείνους που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους ... το δικαίωμά τους να ζουν ειρηνικά, το δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ισότητα των ευκαιριών, το δικαίωμά τους να είναι μορφωμένοι».

Harvey Milk

«Δεν χρειάζεται συμβιβασμός για να δώσεις στους ανθρώπους τα δικαιώματά τους ... δεν χρειάζονται χρήματα για να σεβαστείς τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται καμία πολιτική συμφωνία για να δώσεις στους ανθρώπους την ελευθερία τους. Δεν χρειάζεται καμία έρευνα για να εξαλειφθεί η καταπίεση».

Vaclav Havel

«Είναι στο χέρι όλων μας να προσπαθήσουμε - και εκείνοι που λένε ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αλλάξουν τίποτα, απλώς ψάχνουν για δικαιολογίες».

Mother Teresa

«Και έτσι είμαι εδώ και μιλώ μαζί σας - θέλω για να βρείτε τους φτωχούς εδώ ακριβώς, δίπλα στο σπίτι σας πρώτα. Και να αρχίσετε να αγαπάτε εδώ. Να είστε αυτή η καλή είδηση για τους δικούς σας ανθρώπους. Και να μάθετε τους γείτονές σας - ξέρετε ποιοι είναι;».

