



UNDERVISNINGSMATERIAL 9

Citat av människorättsaktivister

William Wilberforce

”Om en stark medkänsla med mina medmänniskors lidande är fanatism, då är jag en av de mest obotliga fanatiker som någonsin tillåtits vandra fritt.”

Emmeline Pankhurst

”Män skapar den moraliska koden och förväntar sig att kvinnor ska acceptera den. De har bestämt att det är rätt och riktigt för män att kämpa för sina friheter och rättigheter men att det inte är rätt och riktigt för kvinnor att kämpa för sina.”

Sylvia Pankhurst

”Jag har också dragit ut i krig ... Jag tänker bekämpa kapitalismen om den så dödar mig. Det är fel att människor som ni sitter välmående och mätta medan människor runtomkring er svälter.”

Flygblad utdelat av gruppen Vita rosen, november 1942

”Yttrandefrihet, bekännelsefrihet, skydd för den enskilde medborgaren mot kriminella våldsstaters godtycke – det är grundvalarna för det nya Europa.”

Martin Luther King

”En försenad rättighet är en förvägrad rättighet.”

Maya Angelou

”Det är omöjligt att kämpa för medborgerliga rättigheter och lika rättigheter för svarta utan att inbegripa de vita. Ty lika rättigheter, rent spel, rättvisa är som luften: antingen har vi den alla, eller så har ingen den. Det är sanningen.”

Mahatma Gandhi

Livets huvudsakliga mål är att leva rätt, tänka rätt och handla rätt. Själen måste tyna bort när vi ger all vår tanke åt kroppen.”

Malala Yousafzai

”Jag talar inte för mig själv utan för dem utan röst ... för dem som har kämpat för sina rättigheter ... sin rätt att leva i fred, sin rätt att behandlas med värdighet, sin rätt till lika möjligheter, sin rätt till utbildning.”



Harvey Milk

”Det krävs ingen kompromiss för att ge människor deras rättigheter ... det krävs inga pengar för att respektera individen. Det krävs ingen politisk uppgörelse för att ge människor frihet. Det krävs ingen utredning för att undanröja förtryck.”

Václav Havel

”Det är upp till oss alla att försöka – och de som säger att den enskilda individen inte kan förändra något letar bara efter ursäkter.”

Moder Teresa

”Så nu är jag här och talar med er – jag vill att ni ska hitta de fattiga här, i ert eget hem till att börja med. Och börja sprida kärleken där. Bli den goda nyheten för ert eget folk. Och lär känna era grannar – vet ni vilka de är?”