



## BRON 11

### Brief aan de koning over de breuk tussen Wallonië en Vlaanderen.

Op 15 augustus 1912 schreef de bekende Belgische jurist, politicus en schrijver Jules Destrée een brief aan de toenmalige koning van België, Albert I, waarin hij de status van de Franse taal en cultuur in België verdedigde. Destrée stelde dat taal en identiteit nauw met elkaar samenhangen. Hieronder een fragment uit zijn brief:

*"Er bestaat echter nog een duidelijker en doorslaggevender bewijs voor de fundamentele tweedeling in Uw rijk, en meer onbetwistbaar dan de bewijzen die kunnen worden afgeleid uit het grondgebied, het landschap, activiteiten, temperament en geloof: de taal. (Een taal is een schat die in de loop der tijden is opgehoopt door een menselijke gemeenschap, die daar de herinneringen en echo's van haar zeden, overtuigingen en smarten in heeft opgeborgen. Bij de mensen die haar spreken roept zij verwarde impressies op, die verwijzen naar de onzekerheden van een stamelend kind op de moederschoot, en verder nog naar verwantschappen met verre voorvaderen. Die gehechtheid aan de taal heeft iets geheimzinnigs, want zij hangt minder samen met ons redeneervermogen dan met ons diepe onbewuste. Pas als men het probleem van die kant bekijkt, denkt men aan haar miljoenen subtiele wortels die doordringen in het lang vervlogen verleden en begrijpt men het sacrale karakter van een taal, en hoe delicaat de kwesties zijn die het gebruik ervan oproept, hoe onoplosbaar ook met enkel verstandelijke middelen.)"*

Destrée ziet taal als hét fundament voor identiteit, zoals verderop in zijn brief blijkt: "Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen; er zijn geen Belgen".

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er diverse wetten aangenomen, waarin naast het Frans ook het Nederlands en het Duits als nationale talen van België werden erkend.

Bron :["Les Belges, leur histoire" website](#)

**"Als je Spaans bent, spreek dan Spaans".**



Op deze afbeelding is een politieke slogan te zien die in Spanje werd gebruikt tijdens de dictatuur van generaal Francisco Franco (1939-1975). De slogan is aangebracht op een muur, samen met het gezicht van Franco zelf. De slogan luidt:

*"Als je Spaans bent, spreek dan Spaans".*



## HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS

Na de bezetting van Catalonië door het leger van Franco in de laatste fase van de burgeroorlog (1939) en in de periode na de oorlog werd deze slogan gebruikt om het gebruik van het Catalaans in met name Catalonië te ontmoedigen. Ook in eerdere periodes in de Spaanse geschiedenis werden er reeds beperkingen opgelegd op het gebruik van het Catalaans.

*Bron: Wikimedia commons*

**"La langue de la République est le français"**

**"De taal van de Republiek is Frans"**

In 1992 wijzigde de Franse regering de grondwet. Sindsdien is in de Franse grondwet verankerd: "De taal van de Republiek is Frans". Er zijn in Frankrijk echter nog talloze minderheidstalen, waaronder het Bretons, dat wordt gesproken in Bretagne. Het Bretons wordt beschouwd als een belangrijk aspect van de identiteit van de mensen in deze regio, en degenen die deze taal spreken vinden het dan ook zeer belangrijk dat de taal voor toekomstige generaties behouden blijft. De instandhouding van het Bretons wordt echter niet door iedere Fransman toegejuicht, omdat veel mensen vinden dat linguïstische diversiteit een negatieve invloed heeft op de identiteit van het land en leidt tot

"balkanisering van Frankrijk" (aldus de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement) en

"ondermijning van de Franse identiteit" (de krant "Le Figaro").

*Bron: [Jon Henley, 27.06.1999, The Guardian](#)*