

”Låt dem få växa upp här”

Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Milož, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, Vlad, Yasmine, Yi...

- Vi är barn till papperslösa.
- Vi är barn till papperslösa.
- Vi är barn till papperslösa.
- En papperslös är någon som inte har uppehållstillstånd, även om personen har varit i Frankrike länge.
- Precis som många av er kom våra föräldrar från någon annanstans, de flydde från våld, misär. De kom för att arbeta och för att ge oss ett bättre liv.
- Vissa av oss är födda här, med eller utan papper, Frankrike är vårt land.
- Vi bor på hotellhem, i lägenheter, i rum där vi tränger ihop oss.
- Varenda dag är vi rädda.
- Varenda dag är vi rädda.
- Vi är rädda att våra föräldrar ska gripas av polisen på väg till jobbet, i tunnelbanan.
- Vi är rädda att de ska sättas i fängelse.
- Att våra familjer ska splittras och att vi ska skickas till länder som vi inte känner till.
- Vi tänker på det hela tiden, även i skolan. Är det normalt att vara rädd när man går i skolan?
- Är det normalt att vara rädd när man går i skolan?
- Förra sommaren hoppades vi och våra föräldrar att vi äntligen skulle få uppehållstillstånd.
- Vi gjorde i ordning våra ansökningar. Vi köade hela natten utanför myndigheterna.
- Vi skrev in oss, trodde att vår situation skulle legaliseras, att mardrömmen skulle ta slut.
- Vi uppfyllde alla krav.
- Men vi fick nej.
- Vi kom helt öppet, med våra namn, våra adresser. De som fick uppehållstillstånd hade likadana ansökningar som vi. Ändå fick vi nej. Helt godtyckligt.
- Ändå fick vi nej. Helt godtyckligt.
- Nu är vi i fara och måste gömma oss. Varför denna orättvisa?
- Vi vill inte längre leva i rädsla. Vi vill att Frankrike ska ta oss till sig. Vi vill att vår situation ska legaliseras. Låt oss få växa upp här.
- Låt oss få växa upp här.
- Låt oss få växa upp här.

Filmkollektiv för ”papperslösa”.

Yrkesverksamma inom film och audiovisuella medier till stöd för nätverket *Utbildning utan gränser* och alla ”papperslösa” i Frankrike.