



HJÆLPEMIDDEL 8

Digte, sange og kunst

Advarsel: bemærk, at denne del indeholder links til hjemmesider såsom YouTube. Indhold på eksterne sider kan ændre sig og bør overvåges for at sikre, at det er egnet for eleverne.

Opfør jer ordentligt små migranter (digt)
af Uyen Loewald

Opfør jer ordentligt små migranter
Vi reddede jer fra sulten
krig, jordløshed, undertrykkelse
Bare vis jeres taknemmelighed
men bliv ikke hørt, bliv ikke set

Opfør jer ordentligt små migranter
Giv os jeres trofaste tjeneste
rengør fabrikkerne, gør rent i palæerne
tilbered billig, eksotisk mad
betal skatter, giv mainstreamen næring

Opfør jer ordentligt små migranter
Brug fritiden med omtanke
sy dragter, mal murene
skriv musik, og dans efter vores pibe
Vores kultur må ikke være klangløs

Opfør jer ordentligt små migranter
Vi har givet jer mulighed
for familiesammenføring
lighed og status, trods
jeres farve kan være forkert

Opfør jer ordentligt små migranter
Lær engelsk for at skelne
ESL fra RSL
undgå fagforeninger, og undervis børn
respekt for institutioner



Opfør jer ordentligt små migranter
I kæmper måske med hinanden, men
tag i søndagsskole, tilegn jer manerer
bevar volden inden for din kultur
red industrien fra de kriminelle

Opfør jer ordentligt små migranter
Intelligens betyder lydighed
bare følg ASIO, CIA
udspionér dine egne landsmænd
jag kommunister for amerikanerne

Opfør jer ordentligt små migranter
Museer er blevet bygget til jeres lavkultur
til jeres multikulturalisme
med tiden vil I nå perfektion
Spild bare et par generationer.

Om digteren

Uyen Loewald blev født i Vietnam i 1940 og udvandrede til Australien i 1970. Hendes noveller og digte udforsker kløften mellem synspunkterne hos "mainstream" australiere og flygtninge.



City of Chicago (sang)

Af Christy Moore

I byen kaldet Chicago
Som aftenskyggerne falder
Er der folk, som drømmer
Om Donegals bakker

1847 var det år, hvor det hele startede
Sultens dødelige smerter drev en million fra landet
De rejste ikke for glorie
Deres motiv var ikke grådighed
En overlevelsesrejse gennem det stormende hav

Til byen kaldet Chicago
Som aftenskyggerne falder
Er der folk, der drømmer
Om Donegals bakker

Nogle af dem kendte til rigdom
Nogle af dem kendte til berømmethed
Flere af dem kendte til modgang
Og døde af det almindelige
De spredes over nationen
De kører i togvognene
Medbragte deres sange og musik for at lette deres ensomme hjerter

Til byen kaldet Chicago
Som aftenskyggerne falder
Er der folk, som drømmer
Om Donegals bakker

Om musikeren
Skrevet og komponeret af Luka Bloom (lukabloom music IMRO\MCPs Irland).

Lyt til sangen [her](#)



Migrantas - Et visuelt migrationsprog



Migrantas stræber efter at synliggøre tankerne og følelserne hos dem, der har forladt deres eget land og nu bor i et nyt, ved at arbejde med offentlige byområder som platform. Mobilitet, migration og transkulturalisme er i stedet for at være undtagelsen i vores verden blevet til reglen. Ikke desto mindre forbliver migrantkvinder og deres oplevelser ofte usynlige for størstedelen af vores eget samfund. Migrantas arbejder med områder som migration, identitet og interkulturel dialog. Deres arbejde omfatter værktøjer fra billedkunsten, grafisk design og samfundskundskab. Medlemmer af organisationen, hovedsageligt kvinder, som selv har immigreret til Tyskland, udvikler sammen med andre immigranter deres projekter i workshops. Tegningerne, som kommer ud af dette, sættes herefter sammen i piktogrammer og uddeles på offentlige steder.



Kilde: [Migrantas](#)